

# ”Meddeler/stikker”

Finn Skriver Laursen

Meddelerne er ikke stikkere, men en slags journalister, der blev opfundet for at nå ud til landdistrikterne. For hundrede år siden vrimlede landet med foretagsomme fritidsreportere, gode borgere med respektabel fuldtidsbeskæftigelse, der beredvilligt brugte deres aftener og nætter på at sidde og lave nyhedsnotitser, referater, mærkedage, nekrologer og lignende til aviserne, mod en symbolsk betaling.

»Penge var der ikke mange af. Man blev meddeler for at 'bidrage til en bedre verden' - af politiske og lokalpatriotiske grunde. Det begyndte med venstre-pressens fremmarch i 1870erne og toppede omkring anden verdenskrig, hvor enhver middelstor by med respekt for sig selv havde mindst fire aviser med hver sin oplandsdækning - hvert sit meddeler-netværk:

»For at nå ud til de tyndtbefolkede områder måtte lokalredaktøren alliere sig med folk ude i de små bysamfund på landet. Folk der kunne skrive en sammenhængende tekst. På venstre-aviserne var det typisk større gårdejere, husmænd og skolelærere, de socialdemokratiske blade brugte lokale fagforeningsfolk, og den radikale presse hyrede skolelærere og gårdmænd til at lave meddelerstoffet,«



Brev fra en meddeler i Klejs ca. 15 km. Fra Horsens i Bjerre herred. Brevet er sendt til Horsens Folkeblad, som rutebilbrev på ruten As – Klejs, den 7.9.1936. Brevet er påskrevet Haster, foruden bedes leveret direkte hos redaktionen. Brevet er annulleret med FRANKO-gummistempel, men først ved ankomsten til rutestationen i Horsens. Hvem har så leveret brevet til redaktionen? Ja dengang lå rutestationen få skridt fra avisen, så mon ikke chaufføren har leveret det!

Nu er det snart slut. I dag protesterer ingen, når man kalder meddelerne en uddøende race. Nogle få hundrede stykker i hele landet er, hvad der skønnes at være tilbage. De fleste forsvandt under den store bladdød. Nogle er blevet sparet væk. Resten drysser lige så stille af, når de ikke kan mere. Og yngre kræfter i lokalsamfundene har hverken tid eller entusiasme til at tage over. Avisledelserne græder nu ikke snot over, at meddelernes æra synger på sidste satslinje. For også på redaktionerne kniber det med tid til et system, der stammer fra hestevognenes tid.

»En ordning på godt og ondt. Mest godt for lokalstoffet, men en konstant balanceakt for redaktionen,« siger mange redaktører og understreger, at meddelere hverken kan eller skal sidestilles med journalister - heller ikke lønmæssigt:

»Vi kan bruge dem som lytteposter derude. Men de må aldrig blive en sovepude for journalisterne. Den redaktionelle dækning kan ikke overlades til folk, der har travlt med alt muligt andet og måske lader en god historie ligge og vente til næste uge.«

I snart ti år har DR Midt & Vest haft et fast hold 'flex-agenter', der mod et fremmødehonorar på få hundrede kroner kommenterer forskellige aktuelle emner i radioen og inspirerer journalisterne. Regionalradioerne har deres trafikrapportører, der ringer og fortæller redaktionen om køer og forsinkelser i pendlerland. Så meddelere findes altså stadig.

\* Meddeler

For nogle smager ordet lidt af 'stikker', og derfor bruger de andre betegnelser:

- Referent
- Informant
- Agent
- Sportsneger
- Lokalskribent
- Stringer
- Netværk

\* Den klassiske meddeler ...

- Er en ældre herre (M/K)
- Har en stor kontaktflade i sit lokalområde
- Arbejder for en avis
- Skriver godt

Kilde: Journalisten. -internet. -Horsens Folkeblad